

Welkomstlied

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde.
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem.
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden (3x)
Die Koning.

Welkom door onze pastoor

Lied

Nu zijt welkome, Jesu lieve Heer.
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt welkome, van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk, zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis



paintingfun.nl

Woorden van de engel

(De engel spreidt zijn armen en spreekt de volgende woorden uit:)
Ik breng jullie het licht, de goede boodschap:
Een kind, geboren in de kerstnacht,
zal licht zijn voor alle mensen.

Kerstverhaal – eerste deel

In die dagen houdt keizer Augustus een volkstelling.
Alle mensen in het land moeten zich laten inschrijven.
Ook Jozef, hij hoort bij de stam van David, en Maria, zijn aanstaande
bruid.

(Jozef, Maria en het ezeltje komen het toneel op.)

Samen gaan ze op weg naar de stad van David, Betlehem.
Ze reizen te voet, maar Maria, die zwanger is, rijdt af en toe op het
ezeltje dat ze bij zich hebben.

Als ze in Bethlehem komen, is de tijd aangebroken dat Maria gaat
bevallen.

Overal zoekt Jozef naar onderdak, maar alle herbergen zijn tot het
laatste bed bezet.

Ten slotte vinden ze een plekje in een kleine stal.

Daar zijn ze beschermd tegen wind en kou.

*(Jozef en Maria gaan zitten bij de kribbe, het ezeltje gaat erachter
liggen.)*

Woorden van de engel

(De engel spreidt zijn armen en spreekt de volgende woorden uit:)
Maria brengt haar eerstgeboren zoon ter wereld
Ze wikkelt hem in doeken en legt hem in een kribbe,

Waar het stro hem warm houdt.

Lied

Stille nacht, heilige nacht.
Davids Zoon, lang verwacht.
Die miljoenen eens zaligen zal.
Werd geboren in Bethlehems stal.
Hij der schepselen Heer.
Hij der schepselen Heer.



Kerstverhaal – tweede deel

(Herders en schapen zijn op het toneel.)

pointing/unn

Niet ver van de stal brengen herders de nacht door in het veld.
Ze houden de wacht bij hun kudde.
Midden in de donkere nacht begint er ineens een helder licht te stralen.
Tussen alle sterren aan de hemel staat daar een engel!
De herders zijn bang van zoveel licht, ze houden hun handen voor hun ogen.

Woorden van de engel

(De engel spreidt zijn armen en spreekt de volgende woorden uit:)

Wees niet bang, ik breng jullie goed nieuws!
Nieuws dat het hele volk met vreugde zal vervullen!
Vandaag is in de stad van David een nieuwe koning geboren.
Jullie zullen een pasgeboren kind vinden in een stal.
In doeken gewikkeld ligt hij in een kribbe.

Lied

Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

(Engelen gaan af)

Kerstverhaal – derde deel

De herders gaan op weg, ze zoeken naar het wonder in de stal.

In de stal is het warm en knus.

Jozef en Maria zijn zo blij met hun kindje.

En dat kleine kindje brengt licht voor alle mensen, dat heeft de engel gezegd.

Jozef en Maria kunnen het bijna niet geloven:

Hun kindje, dat hier in de kribbe ligt.

De herders volgen de ster en vinden hun weg naar de stal.

Ze vinden het kindje in de kribbe en aanbidden het.

Ze offeren wat ze hebben, wat

wol, wat melk, een lammetje.

Het is goed in de stal.

Het licht straalt.

Lied

Weet je 't al, weet je 't al?

Kindje Jezus is geboren.

Weet je 't al, weet je 't al?

Wij gaan samen naar de stal.

O zo blij lopen wij, 't is alsof wij dromen.

Ieder wil nu heel stil, bij het Kindje komen.

Weet je 't al, weet je 't al? (etc.)

In die nacht lang verwacht, zongen eng'lenkoren:
herders hoort 't blijde woord, Jezus is geboren.

Weet je 't al, weet je 't al? (etc.)

Kerstwensen van de kinderen

(De kinderen delen een lichtje uit aan alle aanwezigen.)



Gedicht

ergens tussen alle sterren
staat de ster van God

hij heeft geen naam
hij is van licht

ik weet niet
hoe ik hem herkennen kan

ik kijk omhoog
en denk bij elke ster:
misschien ben jij het wel

ergens tussen alle mensen
komt het kind van God

hij heeft een naam
hij is van licht

ik weet niet
hoe ik hem herkennen kan

ik kijk om me heen
en denk bij ieder kind:
misschien ben jij het wel



Kerstwens

Onze pastoor spreekt de kerstwens uit.

Lied

Engelkens door 't luchtruim zwevend,
zongen zo blij zo wonderzacht
van de Heer van dood en leven
die er vrede op aarde bracht.
Gloria in excelsis Deo;
Gloria in excelsis Deo

Zongen zo blij zo wonderklare,
van 't zoete kindeke, onze Heer
en de herderkens die er waren
knielden bij de kribbe neer.
Gloria in excelsis Deo;
Gloria in excelsis Deo.